

Den 10 februar 1957 var det danske fragtskib Ellen Maersk på vej til Kobe. Det var koldt, og der blæste en stærk vind på tyve meter i sekundet, da kaptajnen pludselig observerede et brændende skib vest for fyrtårnet ved Hinomisaki. Kaptajnen gav straks ordre til redning og styrede mod fartøjet, som viste sig at være en lille sejl- og fiskerkutter, Takasago Maru med en besætning på tre, som kunne synke hvert minut. Kun to af besætningen kunne ses vinkende med brændende stykker af træ for at tilkalde hjælp.

En redningsbåd fra Ellen Maersk blev gjort klar for at blive sat i vandet med styrmanden og ni besætningsmedlemmer, men kunne på grund af den kraftige strøm ikke bevæge sig fremad. Dette redningsforsøg blev opgivet.

På det tidspunkt observerede man, at der kun var et besætningsmedlem tilbage på kutteren, og det lykkedes de danske søfolk at få kontakt med ham. Han prøvede at komme ombord på Ellen Maersk, men da han var halvvejs oppe ad lægteren mistede han taget og faldt i vandet sandsynligvis på grund af udmattelse og forbrændinger.

Imens stod maskinchef Johannes Knudsen iført redningsvest på styrbords dæk og fulgte begivenheden, og pludselig kastede han sig ud for at redde manden. Det lykkedes ham at få greb i ham, og han fik også tag i en redningsbøje, men den stærke strøm drev snart de to uden for kontakt. Endnu en redningsbåd blev sat i vandet for at redde Knudsen og den japanske fisker, men trodsen til den brast, og den drev væk fra Ellen Maersk. Man ledte hele natten uden resultat.

Morgenen efter nattens mareridt modtog man på Ellen Maersk det triste budskab, at Johannes Knudsens lig og redningsbåden var fundet nær havnen Takui i Hidakacho. Politimesteren fra Gobo by fortalte senere på dagen folk i Hidakacho om Knudsens bedrift, og alle brød ud i tårer og sagde, at intet menneske men kun en gud kunne foretage en så heltmodig handling.

På stedet hvor liget blev fundet opstilledes et mindesmærke, og den dag i dag ligger der friske blomster på det. Senere besluttede man at opstille en statue af Johannes Knudsen på et højdedrag, som er opkaldt efter ham, i Mihamacho Hinomisaki. Her kan han nu ser ud over havet og værne om dets sikkerhed.

